



*Brought by Sterre & Co*



it's not possessive.

## The Apostrophe Protection Society

In de Engelse stad Boston, aan 23 Vauxhall Road, Lincolnshire, bevindt zich een genootschap dat zich getooid heeft met de weidse naam The Apostrophe Protection Society. Volgens de eigen mission statement zet dit gezelschap zich in voor het correcte gebruik van de apostrof, een naar hun zeggen vaak ernstig misbruikt leesteken in Engelse teksten.

Is het zo droevig gesteld met de apostrof? Blijkbaar wel, en de website bevat dan ook vele schokkende beelden van *real-life apostrophe abuse*. Van *Banana's for sale* tot het poignante *No one knows the grief we bear when the family meets and your not there* (op een grafsteen), het lijkt haast wel of de Engelsen bijna net zo beroerd schrijven in hun eigen taal als wij vaak in de onze.

Mede op verzoek van de vele apostrofielen van de Society die zich deze mishandeling duidelijk ernstig aantrekken, leggen we nog maar eens kort uit: in het Engels, dames en heren, geldt als hoofd(!)regel dat de apostrof alleen wordt gebruikt bij samentrekkingen (dus *...and you're not there*) en om bezit aan te geven (*Mary's purse*). Bij een meervoud wordt er altijd gewoon een *s* achter geplakt (*CDs, the 1990s, enz.*).

Wie het allemaal nog eens rustig wil nalezen verwijzen wij gaarne naar de website van The Apostrophe Protection Society op <http://www.apostrophe.fsnet.co.uk/>. Wie liever een kort maar krachtig geheugensteuntje in beeld wil zien, kan dit vinden op Bob's Quick Guide to the Apostrophe op <http://www.angryflower.com/bobsqu.gif>.

En oh ja, The Society zoekt nog donateurs.

---